

## **In memoriam : Hilaire Serrien**

Beste Vrienden,

Dinsdag 11 februari 2014 zal in onze annalen geboekstaafd blijven als een gitzwarte dag .

Op die dag verloor onze vereniging immers een van haar stichters maar vooral gedurende vele jaren de drijvende kracht binnen onze geliefde Joggingclub.

Persoonlijk had ik het voorrecht om verscheidene jaren met hem te kunnen samenwerken in het bestuur. Ik leerde er hem kennen en waarderen als een sterke persoonlijkheid en uitmuntend leider “ streng maar rechtvaardig “ zou men kunnen zeggen . Hij dwong eerbied en respect af , maar gaf jou ook eerbied en respect terug. ZIJN Joggingclub lag hem zeer nauw aan het hart. Vriendschap en samenhang droeg hij hoog in het vaandel.

*“Door te sporten werken mensen aan een goede gezondheid en een optimale conditie en leggen ze tegelijkertijd sociale contacten.” Sport brengt mensen samen”* was tevens een gedachtegang van hem

En dat dit geen ijdele woorden zijn , daarvoor kan ik verwijzen naar het Pevelenbergverhaal, waar hij zelfs over onze landsgrenzen heen mensen wist samen te brengen en hierdoor zelfs als ereburger van Pevelenberg werd benoemd.

Hilaire was op vele domeinen actief. Zo ook in de West-Vlaamse gidsenkring.

Maar bovenal genoot hij van de bijeenkomsten met zijn vrienden en vriendinnen van JCB in zijn geliefkoosde domein Ryckevelde.

### ***Het bos :***

***Ik ken de warmte van het bos en ook de kilte  
Het wild gewoel van storm en wind en ook de stilte  
Ik loop er graag en telkens voel ik dat de geuren  
In plant en boom en blad , mijn grijze denken kleuren***

Dit is een gedicht van Toon Hermans waar hij zeer van hield.

We zijn hem ontzettend dankbaar voor zijn jarenlange inzet en menselijkheid.

Ik wil eindigen met een mooi gedicht mij bezorgd door onze vriend Etienne Derpoorter

### ***Afscheid***

***Herinneringen leven  
en vriendschap blijft bestaan  
wat soelaas moet geven  
als iemand is weggegaan!  
Etienne***

Vaarwel Hilaire,  
Paul

